



***Rommelmarkt.** Heb je leuke, bruikbare spullen voor de rommelmarkt van zaterdag 1 juli (jubileumfeest) dan kun je die nog op vrijdag 30 juni tussen 10.00 en 12.00 goed zichtbaar bij de ingang van je eigen tuin zetten. De trekker zal rondrijden en de spullen ophalen.

Je kunt ze ook zelf vanaf zaterdag 24 juni neerzetten in de werkplaats (in de ruimte direct links na binnenkomst). Graag alleen spullen die schoon, heel en compleet zijn (spullen die niet verkoopbaar zijn worden niet meegenomen). De spullen worden verkocht door mensen van de tuin die zich hiervoor hebben opgegeven. De opbrengst gaat naar de verenigingskas van Eigen Hof.

***Verkeerscamera Sloterweg.** Per 1 juli is de Sloterweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; alle auto's en motoren die voorbij de camera rijden (twee richtingen op) krijgen een bekeuring. Het gaat om het stuk tussen de rotonde met de Anderlechtlaan en Eigen Hof. De camera hangt hoog aan een paal op de hoek van 'onze' parkeerplaats naast EH. Ons tuinpark en de parkeerplaats zijn daardoor **vanaf 1 juli** alléén nog boetevrij bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via Ditlaar. De lijnbus blijft wel rijden.

***Betaald parkeren.** Zoals het er nu uitziet, wordt ook in het dorp Sloten en op 'onze' parkeerplaats in 2024 betaald parkeren ingevoerd. Wij werken als bestuur samen met de bond aan een oplossing voor onze tuinders. Ook hebben we hierover overleg met onze burens van het VAT. Mogelijk kan een deel van de leden (tegen betaling van leges) een parkeervergunning aanvragen. Na de zomer gaan we allereerst inventariseren hoeveel leden een parkeervergunning nodig zouden hebben.

***Autovrij park.** Eigen Hof is een autovrij park. Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur een ontheffing verlenen. Dat geldt ook voor **motoren en brommers**: het is verboden om met draaiende motor het tuinpark op te komen. Ook parkeren op de openbare paden is verboden. Voor brommers is plek in de fietsenstalling of links naast het bestuurshuis achter de regenton. Of neem hem aan de hand mee naar je tuin en zet hem op je tuin. Motorfietsen moeten buiten het terrein worden geparkeerd of eventueel lopend op de eigen tuin uit het zicht worden gezet. Houd altijd rekening met je burens.

***Bestrijding heermoes.** Meerdere tuinders lopen aan tegen grote vlakten met heermoes. Audette, onze voorzitter van de tuincommissie, deelt dan haar kennis, maar de tuincommissie is ook heel benieuwd naar de ervaringen van andere tuinders. Heb jij op je tuin heermoes bestreden? En dan niet kleine stukjes waar het herhaaldelijk op komt (plukken, plukken, plukken totdat de heermoes het opgeeft) maar grotere vlakten. Mail je aanpak en ervaringen, ook wat niét werkt, naar tuincommissie@tuinparkeigenhof.nl Zo bouwen we onze kennis samen op.

***Tuinnummers.** Het is voor de commissies maar zeker ook voor hulpdiensten handig als je tuinnummer goed zichtbaar is bij de ingang van je tuin. Breng dat alsjeblieft aan! Als je liever niet wilt dat commissieleden je tuin opkomen om een briefje onder de deur te schuiven, plaats dan ook een brievenbusje bij de ingang.

***Ratten.** In een natuurvriendelijk tuinpark als Eigen Hof komen ook dieren voor die we liever niet teveel zien. Om een rattenplaag te voorkomen, is het raadzaam om géén etensresten op de composthoop te gooien.

***Betaalde hulp.** Een aantal medetuinders heeft door leeftijd, ziekte of anderszins moeite om de eigen tuin goed te blijven onderhouden. Het bestuur krijgt regelmatig de vraag of er misschien mensen zijn die tegen bescheiden betaling wat kunnen doen. Tips zijn welkom op bestuur@tuinparkeigenhof.nl

***Jubileumfeest.** Zaterdag 1 juli zijn alle leden welkom om 09.30 uur voor koffie met appeltaart op het terras voor het clubhuis. De rest van de dag en avond wordt één groot feest, met dank aan Henriëtte en Anne die de dag hebben georganiseerd en alle leden die meehelpten. In de nieuwsbrief van oud-Sloten wordt aandacht besteed aan ons jubileumfeest en in de Westerpost van woensdag 28 juni wordt een interview met Henriëtte en Anne geplaatst. Overdag zal het dus extra gezellig druk worden met bezoekers 'van buiten'.